



The Official Newsletter of Projects Abroad **Bolivia**



mytripblog
Projects Abroad



Editor's Letter



Hi all ,

Carmen Herbas
Country Director

Welcome to the April edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all our volunteers with news and information about the latest happenings in Projects Abroad Bolivia, and the country in general.

We encourage everyone to join us in making it interesting and exciting by sending in your own written articles and pictures of your experiences here with us. Your stories and pictures will help others to understand and learn about Bolivia.

Feel free to join us in our Facebook group so we can be in touch, before, during and after your trip to Bolivia!.

If you have anything you'd like to contribute, suggest, or comment on, please contact
bolivia@projects-abroad.org

Best wishes from Bolivia!

Contents

New Project	3
Projects Updates	4
Outreach/Dirty Day/Weekends	6
Photos in Month	8
Credits	9

New project

El Cuarto (Journalism program)

Projects Abroad family in Bolivia keeps growing up!

This time we decided to expand our journalism program towards the field of visual arts by opening a placement for people interested in photography and web design.

It didn't take us too long to receive our first volunteer, Davied Meerstra from Netherlands, for this new project in association with a collective group of Bolivian photographers called El Cuarto.

In fact, a few weeks ago, we had the opportunity to attend to Davied's photographic exposition at La Muelita, a cultural coffee place in town.

Volunteers and staff were amazed by the images that Davied was able to capture with his lens during his trip to India. The faces, the expressions, the colours were fantastic!

We cannot wait to see the pictures that he takes during his stay with us in Bolivia and of course the result of the other projects on which he is engaged now with El Cuarto guys.

Mariel Torrez
Desk Officer, Bolivia



Project Updates

In januari ben ik begonnen werken in Villa Infantil Nueva Esperanza, een tehuis voor kinderen tussen 0 en 18 jaar die wees, verstoten, mishandeld of misbruikt zijn. Nueva Esperanza betekent „nieuwe hoop“ en ik vind dat deze naam perfect bij deze plek past; de kinderen krijgen hier een nieuwe kans om gelukkig te zijn.

Ik werk er nu voor 3 maanden en ik merk dat ik me steeds meer op mijn plek voel. Het personeel en de kinderen kennen me onderhand heel goed, weten wat ze wel en niet kunnen doen, en ik krijg steeds meer verantwoordelijkheden van de leiding. Ik werk vooral in de middagen en ik geef dan verschillende soorten lessen aan de kinderen. Met de kleine kinderen (t/m 3 jaar) doe ik activiteiten die hun motoriek stimuleren. Zo maken we dingen van klei, tekeningen van vingerverf of we doen lichaamsoefeningen. De lichaamsoefeningen zin overigens erg grappig, want niet alle kinderen hebben een even goede motoriek! Aan de andere kinderen geef ik sportlessen, Engelse lessen of ik help ze gewoon met hun huiswerk. Ook dit is ontzettend leuk om te doen, want de kinderen zijn hartstikke fanatic en willen heel graag leren. Het verbaasde me hoe snel de kinderen al Engelse woorden wisten.

De kinderen zijn verder hartstikke leuk: ze zijn altijd blij je te zien en willen altijd met je spelen of knuffelen. Daarnaast is het leuk om de kinderen te zien veranderen in de tijd dat je er bent. Na 3 maanden zie ik bij sommige kinderen al een groot verschil. Zo is er een jongetje van 1 jaar dat in het begin nog niet zo goed kon lopen en praten. Nu gaat dat al een stuk beter! En zijn eerste woordjes waren „Eba“ (mijn naam in het Spaans) en „mama“.

In het begin vond ik het best wel wennen, ik voelde me soms niet zo nuttig en kende alle kinderen nog niet echt goed. Ik ben daarom op eigen initiatief activiteiten met de kinderen gaan doen. Ijsjes gaan eten, de kinderen laten spelen in een ballenbad, op een klimtoestel en autootjes, etc. Met de oudste kinderen ben ik gaan bowlen en pizza gaan eten. Op deze manier kon ik de kinderen wat beter leren kennen en kon ik ze tegelijkertijd een leuke dag bezorgen. Het waren onvergetelijke dagen en de kinderen praten er nu nog steeds over.

Villa Infantil Nueva Esperanza

Eva Bassa
Care, four months, Netherlands



Verder is het belangrijk om initiatief te tonen; de leiding vindt namelijk heel veel dingen goed en zijn snel enthousiast te krijgen! Ik heb nog 1 maand te gaan nu en ik zie er nu al tegenop om gedag te moeten zeggen tegen de kindjes.



Outreach/Dirty Day/Weekends

The big mural - Ciudadela SEDEGES

Every month we organize an extra volunteer activity to do something else for our community. This time we decided to extend a friendly hand to one of the orphanages with which we have worked for a long time, Ciudadela SEDEGES.

As we have very good artists among our volunteers in Bolivia at the moment, we painted a big mural to light up the place.

We finished, exhausted and really dirty, but the final result was worth it!





Photos of the month

As most of our volunteers in destination participated on the Children's Day celebrations in Bolivia, we want to share with you some pics of this happy occasion!





Children's Day is recognized on different days in many places around the world to raise awareness about children's rights. Here in Bolivia we commemorate it on April 12th.



Credits

Editor: Mariel Torrez

Design: Ximena Noya

Articles: Eva Bassa

Mariel Torrez

Photos: Freddy Mita - Cover: Children's Day
Celebration at Ciudadela
Rocío Triveño

Freddy Mita

Mariel Torrez

Eva Bassa

Ximena Noya

Thank you to everyone who has helped bring about this month's issue of the Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia. If you would like to contribute your experiences, stories, photos or anything else to the next edition then please send them to:
bolivia@projects-abroad.org

Layout designed by Ximena Nova Journalism Supervisor | Projects Abroad Bolivia